

De Rechtshistorische Courant per ijlbode

mei 2008 zie ook: www.rechtsgeschiedenis.be

➔ 29 mei 2008 : lezing: *Wer war Pseudo-Isidor?*

Op 29 mei spreekt in het kader van de door het Utrechts Centrum voor Middeleeuwse Studies (UCMS) georganiseerde reeks Koepellezingen professor Klaus Zechiel-Eckes uit Keulen over het onderwerp “*Wer war Pseudo-Isidor?*” Pseudo-Isidorus is de beroemde vervalser van talloze pauselijke decretalen, wiens identiteit nog steeds raadselachtig is. Zechiel-Eckes is op het spoor van zijn identiteit en zal ons niet alleen iets over zijn identiteit onthullen maar ook over zijn werkwijze. De lezing vindt plaats in zaal 0.06 op Janskerkhof 13 en begint om 15.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.



Voor nadere informatie richt men zich tot Rob Meens (Rob.Meens@let.uu.nl)